

## Wie gaat er mee? Oktober 2015 - februari 2016

### Amsterdam, Stedelijk Museum

#### **ZERO, let us explore the stars**

Donderdag 22 oktober 11.30 uur

Vrijdag 23 oktober 11.30 uur

Baanbrekende kunst uit de jaren 50 en 60. Na de tweede Wereldoorlog en de pessimistische tijd erna was er een generatie kunstenaars die een nieuwe toekomst wilde realiseren voor de kunst. Een internationaal kunstenaarsnetwerk experimenteerde vol enthousiasme met nieuwe kunstvormen en materialen. Monochrome schilderijen (het blauw van Yves Klein), bewegende kunst (Tinguely), maar ook alledaagse materialen en happenings.



### Amsterdam, Amsterdam Museum en Van Goghmuseum, Low Art en High Art!

Donderdag 19 november 11.30 uur

Vrijdag 20 november 11.30 uur

's Morgens bezoeken we de tentoonstelling *Graffiti. New York meets the Dam*. Over ontstaan van graffiti in New York en Amsterdam en hoe deze 'lage' kunstvorm uiteindelijk werd omarmd door galerieën en musea.



Na de lunch gaan we met wie willen naar het Van Goghmuseum, als de grootste drukte voorbij is, en bezoeken we Van Gogh en Munch.

Twee kunstenaars die een heftige levensweg behandeld hebben. Beiden hebben wereldberoemde schilderijen gemaakt. Ze hebben elkaar nooit ontmoet, maar nu hangen ze broederlijk naar elkaar. Er zijn overeenkomsten, maar uiteraard ook verschillen!

Uitleg vooraf, want het is bij deze tentoonstelling niet toegestaan zelf rond te leiden.



English

**Rotterdam, De Kunsthal**

**Keith Haring, the political line**

Donderdag 10 december 11.00 uur

Vrijdag 11 december 11.00 uur

Keith Haring begon zijn carrière als graffitikunstenaar. Hij was, in tegenstelling tot andere graffitischrijvers, opgeleid als kunstenaar en was een groot voorbeeld voor hen.

Het is dit jaar 25 jaar geleden hij overleed, maar zijn tekeningen spreken nog altijd iedereen aan. De Kunsthal brengt een indrukwekkend overzicht van zijn werk.



**Amsterdam, Stedelijk Museum**

**Isa Genzken, Mach Dich hübsch!**

Donderdag 14 januari 11.30 uur

Vrijdag 15 januari 11.30 uur

Overzichtstentoonstelling van de Duitse kunstenares die zich telkens vernieuwt, van minimalisme, pop-art tot video- en installatiekunst.



**Bunnik, Museum Oud Amelisweerd**

**Vruchten van het voorjaar, nieuw werk van Armando**

Donderdag 18 februari 11.30 uur

Vrijdag 19 februari 11.30 uur

Sinds vorig jaar is in het landgoed Oud Amelisweerd het Armando-museum gevestigd. Hier wordt het werk van Armando getoond in samenhang met het interieur van dit 18<sup>e</sup>-eeuwse buiten, waarin nog originele Chinese en andere historische behangsels aanwezig zijn. En dit in het landschap van de Kromme Rijn, een heel mooie ervaring!

