

## Wie gaat er mee naar het museum, januari-februari 2012

Hier volgt een korte beschrijving van de vier tentoonstellingen die we gaan bekijken. Per tentoonstelling zijn twee data aangegeven waaruit je kunt kiezen. Kun je beide data niet, maar wil je wel graag mee, geef dat dan aan op het inschrijfformulier. Bij voldoende belangstelling kunnen we dan in onderling overleg een andere datum zoeken.

### **Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen** **Marijke van Warmerdam (1959), *Dichtbij in de Verte***

Het werk van Marijke van Warmerdam beweegt zich tussen schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie en film. Het grootste deel van de tentoonstelling bestaat uit videoloops. Het zijn korte films (meestal maar enkele minuten) over alledaagse gebeurtenissen, die in een *loop* zijn gemonteerd, waardoor je een soort eeuwigdurende beweging te zien krijgt. Prettig om naar te kijken, met humor, en soms een beetje beschouwend.

Daarnaast is er altijd veel te zien in het museum, en de binnenstad is op loopafstand.

Woensdag 18 januari 13.30 uur  
Vrijdag 20 januari 11.00 uur



*Le retour du chapeau*

### **Den Haag, Gemeentemuseum** ***Parijs, stad van de moderne kunst 1900-1960***

In de eerste helft van de twintigste eeuw was Parijs het culturele centrum van de wereld. Hier kwamen belangrijke ontwikkelingen in de kunst tot stand. Tentoonstelling met topstukken uit het Centre Pompidou in Parijs. Er is heel veel moois te zien, van o.a. Picasso, Mondriaan, Matisse, Van Dongen etc. Voor wie nog niet moe is: in het museum is verder o.a. nog de tentoonstelling XX Small te zien, over poppenhuizen en andere miniatures. Voor wie wil shoppen: vlakbij is de bekende 'echt Haagse' winkelstraat de 'Fred'.

Woensdag 25 januari 11.00 uur  
Vrijdag 27 januari 11.00 uur



**Laren, Singer Museum  
Overzichtstentoonstelling Jan Sluijters 1881-1957)**

Ook Jan Sluijters ging als jong kunstenaar enkele malen naar Parijs en sloot zich aan bij de avant-garde. Hij schilderde vele kleurrijke landschappen en portretten. Een feest om naar te kijken, al die kleuren, je wordt er blij van!

Woensdag 1 februari 11.00 uur  
Vrijdag 3 februari 11.00 uur



**Tilburg, Museum De Pont  
Mark Wallinger (1959), MARK (tot 19 februari)**

Als je eenmaal binnen bent in De Pont, komt er een gevoel van rust over je heen. Alles klopt: van de architectuur van het gebouw, de tentoonstellingsruimte, de manier waarop de kunstwerken zijn opgehangen en geplaatst, tot aan de karamel bij de koffie.

De Pont is een museum voor hedendaagse kunst, en voor wie daar niet zo in thuis is, een goede gelegenheid voor een kennismaking met een zeer toegankelijke vaste collectie.

De tijdelijke tentoonstelling van Mark Wallinger brengt op heldere manier sociale, politieke en religieuze kwesties aan de orde.

Verder ligt de nadruk in De Pont niet op politiek engagement, maar meer op het kijken naar en beleven van de getoonde kunst. En dat is een verrassende ervaring. Beleef het!

Donderdag 9 februari 14.00 uur  
Vrijdag 10 februari 11.00 uur

